

En toen was het genoeg en volbracht!

“DE ZWEEPKNAAP”

In vroeger tijden hadden koninklijke prinsen een ‘zweepknaap’ of ‘zondebok’.

“De zweepknaap was een kind dat met een prins of een jonge koning werd opgevoed en wanneer deze stout was dan werd de zweepknaap namens hem gestraft. Het was belangrijk dat de prins en zijn zweepknaap vrienden waren, zodat de pijn bijna erger door de prins gevoeld werd.”

(link: [Whipping boy - Wikipedia](#) access date: 20-01-2020)

“Zondebok: iemand die beschuldigd en gestraft wordt voor de fouten en stommiteiten van anderen.”



Om te tonen dat we werkelijk koningskinderen zijn verliet Jezus zijn hemelse dimensie om in deze wereld onze plaats als zondebok of zweepknaap in te nemen.

De Onschuldige voor de Schuldige!

“Om onze overtredingen is hij verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld.. en met zijn striemen zijn wij genezen... Om de overtreding van mijn volk is hij geslagen.” (Jes.53:5,8)



Jezus werd onze “zweepknaap” in de hoop dat wij ons als koningskinderen zouden gedragen.

Er staat geschreven: “U bent een uitverkoren geslacht, een **koninklijk priesterschap**... geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht.” (1Petrus 2:9)
“Gij hebt ons voor onze God tot **koningen** en priesters gemaakt, en wij zullen heersen op de aarde.” (Opb.5:10)
Hij kwam zodat wij zouden begrijpen wat het betekent om te dienen, te onderwijzen, lief te hebben, te vergeven, elkaars voeten te wassen, leiding te geven in wijsheid, eerlijkheid en nederigheid om “de **koninklijke wet** te vervullen.. gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Jakobus 2:8)

Macht van de Duisternis

Toen Jezus gevangen genomen werd, zei hij: “Dit is jullie uur, en de macht der duisternis.” (Lucas 22:53)
Door de macht, de haat en de vrees van de duisternis onder ogen te zien en deze toe te staan om zijn lichaam af te beulen en te doden, daardoor overwon hij deze duisternis en “bevrijdde ons uit de macht der duisternis en bracht ons over in zijn koninkrijk.” (Kol.1:13)

De Knallen van de Zweep

“Pilatus, bereid om het volk tevreden te stellen, leverde Jezus, toen hij hem gegeseld had, over om gekruisigd te worden.” (Marcus 15:15)
“Hij mag hem veertig slagen geven, maar niet meer dan dat.” (Deut. 25:2)
Daarom werd het de “veertig min één”, zodat zij de Wet van Mozes niet zouden overtreden door verkeerd te tellen. De slagen die Jezus kreeg waren de zweepslagen van het Romeinse “flagrum”. Aan ‘t eind van de leren riemen waren stukjes lood verwerkt.

Zo’n geseling verwijderde de huid. Dit verscheurde zijn borst, lichaam en bovenbenen. Velen stierven tijdens zo’n geseling.



De Kroon en Lichamelijke Verzwakking

Zij zetten een doornenkroon op zijn hoofd. Zij staken een rietstengel in zijn hand, bespotten hem, spuugden in zijn gezicht en sloegen hem met de rietstengel op het hoofd zodat de doornenkroon er niet af zou vallen.

Hij was zo verzwakt door de 39 zweepslagen dat hij niet in staat was om zijn kruis te dragen, maar er verscheidene malen mee viel. “Zij vonden een man uit Cyrene, Simon genaamd en dwongen hem zijn kruis te dragen...” (Mat. 27:32) Volgens de katholieke ‘kruisweg’ viel Jezus driemaal onder zijn kruis. (link: [how many times did Jesus fall under his cross - Bing](#) - access date 30-3-21)

Zijn Focus was Vergeving

Toen zij Jezus kruisigden en de spijkers door zijn handen en voeten sloegen, zei hij: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” (Lucas 23:34)
Hij vroeg dit voor de soldaten die meegesleurd werden in de massageest van haat, opgejaagd door de Farizeeën.

Naakt

Een ding dat niet vaak wordt vermeld, is dat de Romeinen hun slachtoffers naakt kruisigden. Hij hing daar totaal vernederd, in wroeging en vreselijke pijn met zijn blote schaamdelen op ooghoogte van de toeschouwers. Daarom staat er: “Al zijn bekenden en de vrouwen die hem uit Galilea volgden, stonden veraf.” (Lucas 23:49). Dit schouwspel duurde zes lange uren. Hij hing vast gespijkerd aan zijn kruis, hij snakte naar adem en balanceerde zijn volle lichaamsgewicht op de draadnagels die door zijn handen en voeten waren getimmerd.

Romeinse 'Forica' - Spons en Azijn

Onlangs bezocht ik een Romeinse nederzetting in Newport, Wales, waar ik de barakken en ruïnes van de toiletten zag. Er was ook een poster om te laten zien hoe de soldaten destijds de toiletten gebruikten.



sponzen

Dit is echter niet voor de erg gevoeligen.

Ik zal eerst een deel van de poster citeren:

“... er was een open goot bij de voeten van de ‘klant’. Hier spoelden ze de sponzen op stokjes uit die ze als toiletpapier gebruikten, voordat ze die in een emmer azijn doopten om te ‘desinfecteren’.”

Ik ga nu enkele gedeelten uit de evangeliën citeren:

“Er was een **vat met azijn**.” (Johannes 19:28) “De

oversten.. bespotten hem.. en ook **de soldaten dreven spot met hem**, en kwamen naar hem toe om hem **azijn aan te bieden**.” (Lucas 23:35,36)

“Zij gaven hem azijn te drinken, vermengd met gal; en toen hij daarvan geproefd had, wilde hij niet drinken.

En zij kruisigden hem, en verdeelden zijn kleding, door het lot te werpen” (Mattheüs 27:34,35)

“Vanaf het zesde uur (12.00 uur s’middags) was er duisternis over het gehele land tot het negende uur (3.00 uur s’middags). En omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem: ‘Eli, Eli, lama sabachthani?’ dat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’” (Mattheüs 27:45,46) “Daarna zei Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: **Ik heb dorst**. En zij vulden **een spons met azijn**.. en zette die aan zijn mond. Toen Jezus de azijn ontvangen had, zei hij: Het is volbracht; en hij boog het hoofd, en gaf de geest.” (Joh.19:28-30)

En Toen was het Genoeg

Hij nam de azijn aan en toen was het genoeg. Het was volbracht en hij gaf de geest.



Begrijpelijk bewaarde hij de vervulling van deze profetie tot het laatst – “in mijn dorst gaven zij mij azijn te drinken.” (Psalmen:69:21)

De azijn wordt in alle vier de evangeliën vermeld, zodat we niet zouden missen wat de soldaten spottend deden. Schokkend? Toch vergaf hij toen en hij vergeeft nog steeds.

Bloed en Water

“Toen zij (de soldaten) tot Jezus kwamen en zagen, dat hij reeds dood was, braken zij zijn benen niet; maar een van de soldaten doorboorde zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.” (Joh.19:32-34)



Vloeistof Verzameling

(667x549) (epainassist.com) access date 30-3-21

Dit veroorzaakt ernstige hart- en borstpijn met kortademigheid.

Onwankelbaar

Zijn liefde was zo onbegrijpelijk en zo ‘t tegenover gestelde van onze menselijke natuur. Hij stierf als de meest verachtte misdadiger, en kreeg de zwaarste straf die iemand ooit had kunnen krijgen. Hij werd beschuldigd met leugens, in het gezicht geslagen en gespuugd, gezeseld, een doornenkroon op zijn hoofd getimmerd, viel onder zijn kruis, hing zes uur naakt, snakte naar adem, terwijl deze religieuze adders hun gif spuugden, en tenslotte de spons en azijn, dit was de **kers bovenop de ‘macht der duisternis’ taart**.

Hij was onwankelbaar tot zijn missie volbracht was en wij verlossing tot onze beschikking hadden.

Maar zelfs de dood kon hem niet verslaan. Zijn onvoorstelbare verrijzenis was drie dagen later.

Is Hij Opgestaan?

De vraag is niet, “Is hij uit de dood opgestaan en leeft hij?” - want daar is genoeg bewijs voor.



De vraag is, “Is hij opgestaan in mijn hart? Leeft hij in mijn hart?” Mijn hart is net als dat graf. Houd ik mijn hart liever gesloten, omdat iets me tegenhoudt om die grote zware steen weg te rollen? Behalve dat, zijn er

‘geestelijke krachten of bewaarders’ die mijn hart verzegeld hebben en niet willen dat ik laat zien wie er in mijn hart is en dat ik gewoon moet zwijgen en mijn geloof stil voor mijzelf moet houden. Ze willen niet dat Jezus tot leven komt en mijn hart openbreekt.

De Opschudding

Ik heb een aardbeving nodig: “En er was een grote aardbeving, want de engel van de Heer daalde neer uit de hemel en zat op de steen die hij had weggerold. De bewaarders beefden en bevroren van de angst, alsof ze dood waren. En de engel zei tot de vrouwen: Wees niet bang want ik weet, dat jullie Jezus zoeken, die gekruisigd is. Hij is niet hier, want hij is opgestaan, net zoals hij gezegd heeft. (Mattheüs 28:2-5)

Bij deze vraag ik de engelen om mij goed wakker te schudden en mijn hart te openen. Laat de bewaarders die mij ‘t zwijgen op te leggen maar flauw vallen. Ik open dat graf van mijn hart om Jezus uit de dood te laten opstaan, zodat ik vol leven kan zijn omdat Jezus in mijn hart is verzezen. Ik ben niet dood. Nee, ik leef, omdat hij in mij leeft!

Pamfletten zoals deze in ‘t engels: Noah’s Ark, Dinosaurs, RFID Implant, Jesus in other religions, Mental Health Issues, etc., in FREE DOWNLOADS at <https://iohanpeters.in> en je kunt kiezen uit acht boeken op de thuis-pagina.

Contact: